

Kaap de nacht, Kaap Hoorn!

Hoorn krijgt met 'NachtKapers' haar eigen museumnacht

Hoorn, stad van zee, historie en cultuur, viert dit jaar de ontdekking van Kaap Hoorn. 400 jaar geleden verlieten twee schepen de haven, op zoek naar een nieuwe route richting de Oost. Zij vonden deze nieuwe zeeroute en rondden het zuidelijkste punt van Zuid-Amerika, dat zij Kaap Hoorn noemden. Een plek die tot die tijd op geen enkele kaart stond aangeduid, en sindsdien verwijst naar de thuishaven van deze ontdekkingsreizigers. Nu, Vierhonderd jaar later, gaat het avontuur verder...

Op zaterdag 13 juni vindt NachtKapers plaats, de nieuwe museumnacht van Hoorn. Vanaf 19.30 uur kapen (culturele) instellingen, theatermakers, kunstenaars, ondernemers en inwoners de stad en nemen je mee op ontdekkingsstocht. Historische personages dwalen door nauwe straatjes, musea openen hun deuren na sluitingstijd en het programma leidt je lang kunst, dans, mode, theater en natuurlijk de prachtige historische verhalen.

Er zijn ruim 20 locaties te ontdekken. Bekijk de preview van 50/50 over de reis van Tim Knol naar Kaap Hoorn in Cinema Oostereiland of droom mee met Poolse Vis op het Baatland. Herleef gouden tijden en ervaar Hoorn door de ogen van de 17^e eeuw, bij de Oudheidskamers of de korte scènes van theatergezelschap Op Roet. Op de gevel van het Westfries Museum wordt getekend en geschilderd met licht door het LiGHT-UP Collective, en in het museum zelf kun je met de Oculus Rift VR ervaren hoe het is om de Kaap te ronden. Lokale helden zoals mode-icoon Sepehr Maghsoudi, Boxie, stadsdichter Hedwig Baartman en Wouter Hakhoff zijn ook volop aanwezig. Burgemeester Onno van Veldhuizen kaapt deze avond het Statenlogement in de rol van Nachtburgemeester.

En ook voor kinderen is er iets bijzonders; een heel nieuw museum. Het Juttersmuseum staat op het Julianapark, dat omgetoverd wordt tot een nieuwe wereld. Neem een plastic fles of een plastic tasje mee en leer hoe je hier nieuwe dingen mee maakt. Of help kunstenaar Boxie met zijn kunstwerk over duurzaamheid.

NachtKapers is gratis toegankelijk en start om 19.30u vanaf meerdere startlocaties. Overdag beleef je op het water admiraalzeilen met de Halve Maen en overal in de stad zijn speciale menu's en arrangementen voor wie ook de smaken van Hoorn wilt proeven. Kom ook en beleef Hoorn zoals je nooit eerder deed! Meer informatie op: www.nachtkapers.nl.

